



Even voorstellen...

Wij zijn Jacob en Jacobine. Wij wonen in het Jacobshospice en zijn er speciaal voor jou. We weten dat iemand uit jouw omgeving ernstig ziek is. Dan is het fijn als wij er voor je kunnen zijn. We dragen een rugzakje waar je leuke herinneringen, zorgen en verdriet in kunt stoppen.

Wij vertellen je graag iets over het Jacobshospice

Een hospice is een huis voor mensen die gaan sterven. Mensen die naar een hospice gaan weten dat het sterven niet lang meer duurt, misschien nog maar een paar dagen, weken of maanden.

In het Jacobshospice zijn zes kamers. Het ligt midden in Den Haag en er is een rustige binnentuin. In het hospice is het rustig en dat vinden zieke mensen vaak fijn.



In de woonkamer staat een mooie **speelkast** op wielen. Ga er maar eens in kijken. Er staan knutselspulletjes in, boeken om te lezen en spelletjes om te spelen. Ook kan de speelkast mee naar de kamers boven. We rollen hem gewoon voor je mee.

Het schilderij aan de muur is ingekleurd door andere kinderen die hier waren. Wil jij ook kleuren, vraag het aan de vrijwilligers.



Wie kom je allemaal tegen in het hospice?

In het hospice werkt ook iemand die er voor jou is. Bij haar kan jij of je familie met al je vragen en gedachten terecht. De verpleegkundigen en de vrijwilligers weten wie dat is.

Verpleegkundigen weten veel over ziektes. Daar hebben ze voor geleerd. Ook weten ze hoe ze zieke mensen moeten verzorgen. Onder verzorgen kunnen veel dingen vallen zoals helpen met eten, met lopen, met naar de wc gaan en medicijnen geven.

En er zijn vrijwilligers. Zij helpen ook met de zorg, het eten en maken vaak de deur open als je binnenkomt. Ze vinden het leuk om een spelletje met je te doen of met je te kleuren. Ze dragen allemaal een bordje met hun naam erop. Daar kun je ze aan herkennen.

Ook kun je soms familie van andere bewoners tegen komen en wie weet zijn er ook nog andere kinderen. Het is vast fijn om elkaar te vertellen hoe je het in het hospice vindt.



Als je vaak naar het hospice komt, krijg je mij cadeau. Ik ben jouw knuffel en jij mag doen wat je fijn vindt. Je mag mij mee naar huis nemen of meenemen naar school of vriendjes om over mij te vertellen. Maar je mag mij ook in het hospice laten.

Op de website staat nog veel meer informatie over ziek zijn of dood gaan:
www.jacobshospice.nl