



VRIJWILLIGERS MET WARM HART GEZOCHT



Het Jacobshospice biedt al bijna veertien jaar in Den Haag een thuis-ervangende situatie voor mensen die nog maar kort te leven hebben. Wij noemen ons huis dan ook een 'Bijna-thuis-huis'

In het Jacobshospice hebben we veel ervaring op het gebied van de palliatieve zorg.

Een zorg die alles te maken heeft met het verzachten van het lijden. We helpen om comfort te verhogen en rust te brengen

Professionals en vrijwilligers bieden liefdevolle zorg, aandacht en geborgenheid aan onze gastbewoners

We investeren graag in het toerusten van onze vrijwilligers. Uiteraard prijzen we ons gelukkig met vrijwilligers die zorgdragen voor continuïteit

We zijn afhankelijk van giften en donaties.
www.steunhetjacobshospice.nl

♥ KOOKVRIJWILLIGERS

Je kookt graag voor meerdere mensen. Je mag zelf het menu samenstellen en uiteraard worden onkosten vergoed. Bij voorkeur kom je eenmaal per week of een aantal keer per maand.

♥ GASTVROUW/GASTHEER

Je bent het visitekaartje aan de deur. Je begeleidt bezoekers, schenkt koffie en thee en draagt zorg voor de keuken en de woonkamer. Daarnaast verricht je kleine hand- en spandiensten in het huis.

Je bent minimaal 4 uur per week beschikbaar gedurende 7 dagen per week.

♥ VRIJWILLIGERS AAN BED

Jij ondersteunt samen met verpleegkundigen bij de persoonlijke aandacht en verzorging. Wij vragen hiervoor mensen met levenservaring, die stressbestendig zijn, communicatief vaardig, flexibel, liefdevol en beschikken over gevoel voor humor. Belangrijk is ook het nabij kunnen zijn bij pijn en verdriet. Je bent 2 x 4 uur inzetbaar gedurende 7 dagen per week.

Je krijgt een interne opleiding en ondersteuning in het bespreken van opgedane ervaringen middels trainingen en vrijwilligersbijeenkomsten.

Blijf op de hoogte via onze website www.jacobshospice.nl

Facebook: www.facebook.com/jacobshospice

Bel met Annemarie, Wilma of Mirjam 070 308 10 81 of mail info@jacobshospice.nl